

der den naam van «oorlog, diefstal te plegen op groote schaal», Erasmus heeft hen in zijn ἰππεύς ἀνιππος (d. i. ridder zonder paard) of «Voorgelogen Adel», uit eigen ervaring, opgedaan met zekeren Eppendorf, van wien hij bij zijn laatst verblijf te Bazel en bij zijnen strijd met Ulrich von Hutten veel last had gehad, ten deele naar het leven geteekend, of wilt gij, het hier volgende recept gegeven: Fingeer een naam, die eindigt op berg, met een onmogelijk dorp voorop. Ga naar eene badplaats; bluf met uw' kleeren en wapens en ringen; speel grof, vloek veel, en... koop een geletterd man om, dat hij in het een of ander boek uwen naam met eene groote voorletter prijze. Laat op uwe kamers eenige nage-maakte brieven van Vorsten en Grooten der aarde open slingeren; zorg, dat altijd van uwe met koper gevulde beurs de bovenste stukken goud zijn; zorg, dat, als gesoms in 't voorbijgaan van iemands kamer toevallig wat geld of juweelen medeneemt, niemand onderstaat u, zoo'n groot heer, er van te verdenken. Een enkel rooftochtje van uwe knechts in de buurt kan ook geen kwaad. En — als men eindelijk achterdocht gaat opvatten, denk dan aan vluchten: doch geen vlucht van een haas, maar van een leeuw. Veins namelijk, dat de Keizer u heeft opgeroepen, om een oorlog te voeren en wel in deze zelfde streek, waar gij uwe streken hebt uitgehaald.

Op een geheel ander terrein verplaatst ons de Synode van Taalgeleerden. Een monnik had, naar het schijnt, een boek uitgegeven onder den titel van *Anticomarites*. Nu komen er zeven wijzen bijeen en pakken allerlei quasi-geleerdheid uit, zelfs Hebreeuwsch, om dit woord te verklaren. Maar zooveel hoofden, zooveel zinnen, d. i. zoovele afleidingen, de eene nog dwazer dan de andere. Op 't laatst moet toch beslist worden; maar bij meerderheid van stemmen gaat het niet en zal 't ook op eene nieuwe synode