

EEN VORSTELIJK BEZOEK TE ROTTERDAM in 1549.

(Bij de prent tegenover den titel.)

Eenige jaren vóór hij afstand deed van den troon achtte Karel de vijfde het om verschillende redenen wenschelijk, zijn zoon en opvolger Filips een reis door de Nederlanden te laten maken en hem in de voornaamste steden te doen inhuldigen. Die tocht door Noord en Zuid is beschreven door een der heeren uit 's Prinsen gevolg, don Juan Christoval Calvete de Estrella (1). In korte trekken wordt hier dat gedeelte der wijdloopige en niet altijd even duidelijke beschrijving, hetwelk op het bezoek aan Rotterdam betrekking heeft, teruggegeven.

Nadat men geheel Vlaanderen en Brabant doorgereisd was, begaf het hooge gezelschap zich over Bergen op Zoom naar Dordrecht, en van daar naar Rotterdam. Hier werd de 22jarige vorst, steeds vergezeld van zijne tante

(1) De volledige titel van dit zeldzame werk luidt: El felicissimo Viaie d'el muy alto y muy Poderoso Principe Don Phelippe, Hijo d'el Emperador Don Carlos Quinto Maximo, desde España à sus tierras dela baxa Alemaña: con la descripcion de todos los Estados de Brabante y Flandes. Escrito en quatro libros, por Iuan Christoval Calvete de Estrella. Con Gracia y Privilegio de la Imperial Majestad, para todos sus Reynos, Estados y Señorios, por quinze Años. En Anvers, en casa de Martin Nucio. Año de M.D.LII. (XVI), 670 en (38) blz. folio. (In de Bibliotheek der gemeente).