

Den volgenden morgen ging de Prins ter misse in de groote of St. Laurenskerk — een zeer fraai gebouw, zoo fraai en zindelijk en rijk als alle kerken op dit eiland (!), voegt de schrijver er bij, — in welke nabijheid het huis van Erasmus' ouders stond, een klein huis, met een luifel er voor. Ofschoon de hovelingen, naar het schijnt, wel eenigszins den neus optrokken voor die onaanzienlijke woning en het kleine vertrek, waarin Erasmus geboren was, werd het toch, omdat zulk een beroemd man er het eerste levenslicht aanschouwd had, door de voornaamste heeren en ridders van het hof bezocht.

Of er dien dag nog meerdere feestelijkheden plaats hadden, meldt don Christoval niet; alleen voegt hij nog aan zijn verslag toe, dat er uit Utrecht paarden werden aangevoerd ten behoeve van den Prins, de Koningin en eenige leden der hofhouding, waarmede het gezelschap den volgenden dag de stad verliet en den tocht naar Delft en den Haag aanvaardde.

Moge dit vorstelijke bezoek der goede stad Rotterdam al geen voordeel hebben opgeleverd, het heeft toch aanleiding gegeven tot de oprichting van een blijvend standbeeld van Desiderius Erasmus (1) en mag dus daarom reeds belangrijk genoemd worden voor de geschiedenis der Maasstad.

---

(1) Zie het feuilleton: «Over de standbeelden van D. Erasmus» in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 22, 23 en 24 Juni 1886.

---