

het Regt der Overheden in Kerkelijke Saeken» (1), 1689.

Leonardus Ryssenius, doctor in de theologie en predikant te Heusden, een ijverig Voetiaan, schaarde zich aan de zijde van Brakel in een «Apologie voor het Reght der Overheden, des Volks, ende der Kercke» (2) (1689), hetgeen Ericus Walten, een geestverwant van Bleiswijk, trachtte te weerleggen in zijn «Onwederleggelyk Bewys van het Regt, de Magt en Pligt der Overheden in Kerkelyke Saken» (1690) (3). Ericus Walten werd weder beantwoord door Jacobus Koelman in «Ericus Walten, quanswijs Apologist» (4) en Koelman eindelijk door Walten met «Portrait van Jacobus Koelman; hem vertonende in zijn tegenwoordige Rasernie en Doodstuipen» (5).

Rotterdam, Nov. 1887.

HET KERK- EN STADSZILVER TOT BETA- LING VAN SOLDIJ OPGEËISCHT.

1572.

Toen in 1572 de vrijheidsoorlog tegen Spanje met kracht moest worden voortgezet, was het een eerste vereischte voor het kleine Holland om daartoe zooveel geld als mogelijk was, bijeen te brengen. De steden werden verplicht het noodige te leveren en niet zelden moesten kostbaarheden van stad of kerk daartoe voor het goede doel opgeofferd worden.

Een bewijs hiervan vinden we in eene «Reeckeninge vande Burgermeesters ende Regierders der Stede van

(1) Muller No. 8925. (2) Muller No. 8921. (3) Muller No. 8922. (4) Muller No. 8923. (5) Muller No. 8924.