

HET HUIS «CEULEN»

DOOR

F. A. HOEFER.

Tot voor weinige jaren bezat de firma A. Henkemans hier ter stede een winkel, dien vele Rotterdamsche ingezetenen zich nog wel zullen herinneren. In dit winkelhuis, Westnieuwland N^o. 2, vestigde in 1882 de Nederlandsche Bell-Telephoon-Maatschappij hare bureaux. Het onderste gedeelte van het gebouw werd kort daarna verbouwd, waarbij o. a. de oude voordeur met hare kozijnen vervangen werd door een nieuwerwetsche. De eikenhouten bovendorpel der oude voordeur was voorzien van gebeeldhouwde wijnranken, waartusschen in verheven letters het woord «Keulen» te lezen stond. Weinig huizen in Rotterdam zijn stellig in de geschiedboeken der stad meer besproken. Men beweert, dat op deze plek eertijds het oude Raadhuis stond. Vóór de laatste verbouwing bezat de kamer achter den winkel, wier vloer de sporen droeg van nog al eens opgehoogd te zijn, een ouderwetsch plafond, waarop in de vier hoeken de jaargetijden waren voorgesteld en in het midden een groot stuk met zinnebeelden der liefde. Het geheel was tegen een net van vrij stevige koperdraden aangebracht. Volgens de overlevering had dit vertrek, ofschoon het niet groot was, tot trouwkamer gediend.