

HET PAMFLET
«AAN HET VOLK VAN NEDERLAND»,
TE ROTTERDAM,
DOOR
G. VAN RIJN.

Toen ik uitgenoodigd werd eene bijdrage te leveren voor dit Jaarboekje, nam ik dit niet alleen gaarne aan, maar de keuze van een onderwerp was voor mij niet moeilijk.

Door het lezen der studie van den heer Loosjes (1) was ik reeds sinds maanden bezig om alles bijeen te brengen, wat op het pamflet «Aan het Volk van Nederland» betrekking had. Omtrent één der nadrukken (den Rotterdamschen) vond ik op het Archief der Gemeente vele bijzonderheden; ook enkele gelijktijdige vlugschriften deden menige nieuwe lichtstraal op de lotgevallen dezer uitgave van het fameus libel vallen, en in de volgende bladzijden heb ik getracht het bijeengelezene tot eene nieuwe bijdrage voor de geschiedenis van dit pamflet te verwerken. Voor hen, die het prettig geschreven werkje van den heer Loosjes niet lazen en het libel in het geheel niet of slechts

{(1) A. Loosjes, Een krachtig Libel. Studie over het Pamflet Aan het Volk van Nederland. Gedrukt bij de Erven Loosjes, te Haarlem, 1886. Niet in den handel. bl. 8.