

De bailluw Paulus Bogaart van Alblasserdam deelde den 5 Juni 1755 mede, dat Holtus, uit het schip van Dingeman Oltjes van Oosterhout, 5 Lasten en 6 zakken boekweit had gelost, terwijl hij slechts 4 Last en 8 zakken aangaf. Hij had dus «voorbedagtelijk de quantiteyt van zeven en twintig zakken verzwegen». Met deze fraude nu beliep hij eene boete van *f* 300 per zak of *f* 8100, «onverminderd den impost» en verviel bovendien in de «boeten en poenen», vervat in het 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> artikel van de Generaliteits-Ordonnantie van den opheve der gemeene-landsmiddelen; d. w. z. voor de overtreding van art. 3 werd hij gedurende een jaar als grutter gesuspenseerd, terwijl dit artikel tevens toeliet hem «aan den lijve te straffen, hetzij met geesseling, bannissement of confinement», indien hij nalatig bleef de boete te betalen, die bij artikel 4 vastgesteld was, en die voor Holtus nog *f* 400 beliep. Onze grutter verscheen bij eerste citatie niet en werd daarom eerst tegen 12 Juni en daarna tegen 19 Juni herhaaldelijk, maar te vergeefs opgeroepen. Daar er verder van de zaak niets meer te vinden is, durf ik niet bepalen, of hij niet reeds toen in hechtenis is geweest, al komt het mij waarschijnlijk voor, dat hij is gevlucht.

Toch had hij zelfs door deze harde les zijn kwaad niet verleerd. In 1772 werd er op last van Schepenen oculaire inspectie gehouden van de slijterijen van Petronella van den Nouland, Hendrik Marselis e. a. Bleek omtrent den laatste, dat de naam van Marselis «alleen tot de voor-noemde slijterij wierde geleent», daar de persoon zelf «sedert meer dan twee jaren reeds buiten 's lands was en aan de Universiteit te Leuven voor Roomsche Priester studeerde», dit was zeker iets bijzonders, al was 't geen bepaalde fraude; maar dat er in de slijterij ten name van Petronella van den Nouland «kwaad gebruik wierde gemaakt van een open plaats, waarop de pakhuizen van