

groote belangstelling, want nog staande de zitting werd de gevangene opgehaald. Hij bedong voor zijne mededeelingen vrijstelling van straf. De vergadering kon hem die echter niet toezeggen «als zynde zulx een daad den Souverain van den Lande alleen competeerende», maar beloofde «alle goede officiën te zullen doen, indien zij van belang bleken te zijn».

Holtus nam hiermede genoeg. De Hoofdofficier en de Heeren van Basel en de Monchy werden gecommiteerd om hem te hooren. Zij deden dit onmiddellijk, maar deelden na het verhoor mede, «dat de gevangene zaken had ontdekt, welke vereyschten dat provisioneel door hun werden gesecreteerd».

Twee dagen later, Maandag 19 November, (men geve bij dit verhaal vooral op de data acht), waren Schepenen weder bijeen en communiceerde de Officier, «dat er ten huizen van Holtus op een plaats aan hem gevangene alleen bekend, was staande zeker kistje, waarin waren leggende diverse exemplaren van het fameus libel Aan het Volk van Nederland, dat dezelve aan hem gevangene waren toevertrouwt en bij hem gedispositeert».

Dinsdag, 20 November stond Hendrik Holtus weder ter vergadering binnen en vertelde, dat «sedert omtrent de helft van de gepasseerde maand ten zynen huizen met zyn kennis en toestemming is gebragt een coffertje of valisie met leer overtrokken, waarin waren leggende (1) eenige honderde exemplaren van het fameuse boekje, ge-

---

(1) Of Holtus hiermede zeggen wil, dat dit kistje, toen het bij hem gebragt werd, gevuld was met exemplaren van het bedoelde pamflet, of dat zij er later in gelegd zijn, is uit de letterlijk aangehaalde woorden van het verhoor niet duidelijk. Ik meen echter uit de verdere verhooren te mogen opmaken, dat het ledig bij hem gebragt is en later de gereedgemaakte exemplaren er in zijn geborgen.