

Wij weten het niet; als dochter was zij echter zeker boven anderen in staat geweest alles te zien en te hooren, wat er in haars vaders huis omging. Deze gelegenheid is echter te schoon dan dat wij er niet dankbaar gebruik van zouden maken, om aangaande sommige punten nog eenige inlichtingen te bekomen, die ons verplaatsen op dat gedeelte van het tooneel der werkzaamheden, waar de afgedrukte vellen vervormd werden tot het, geheel Holland beroerend, seditieus libel.

«Eenigen tijd geleden», den juisten datum herinnert zij zich niet meer, «waren er», zoo getuigt zij, «ten huize van haar vader drie personen geweest, n.l. Jacobus Bronkhorst, Boekdrukker en Boekverkooper op de Hoogstraat; Isaac de Koning, wonende in de Wijnstraat en fungeerende als Boekhouder op diverse comptoiren, als onder anderen, voor zooverre zij weet, bij den Heer Caarten; en Jan de Leeuw, Boekverkooper, wonende in 't Hang, alle binnen deze stad». Tusschen deze personen en haar vader werd toen een afspraak gemaakt om zeker boekje, geintituleerd «Aan het volk van Nederland», waarvan een exemplaar door Isaac de Koning bezorgd was, te doen herdrukken. «Hetzelve boekje is herdrukt bij den voornoemden Jacobus Bronkhorst en de bladeren van hetzelve boekje zijn ten huize van haar vader op de zolder, door haar dep<sup>te</sup>, dep<sup>tes</sup> vader en Isaac de Koning, (dog wel door haar dep<sup>te</sup> de meeste) opgehangen en vervolgens gedroogt en door voorn. Jan de Leeuw ingenaait» (1).

Ook heeft zij dep<sup>te</sup> gehoord, dat Isaac de Koning tegen haar vader zeide, dat Bronkhorst geld voor het drukken en Jan de Leeuw voor het innaaien wilde hebben en dat

---

(1) Op den 8 Januari nogmaals gehoord, verklaart zij nader: «dat dezelve bladeren ten huize van haar vader in de agterkamer door den Boekverkoper Jan de Leeuw zijn ingenaaid».