

BIJLAGE I.

Den 14 Februari 1786 hing er een spotprent op Prof. Hofstede voor de deur van den boekverkooper Jan de Leeuw, op de Hoogstraat. Daar onze Professor nog al onderhoudend schrijft, neem ik hier uit zijn Tweede Apologie bl. 303 e. v. de woorden letterlijk over, waarin hij aan zijne verontwaardiging hierover lucht geeft:

«De inventie van het zelve», zoo schrijft hij, «is niet minder vernuftig en geestig, dan het daar bygevoegde Eminente Gedicht onnavolgbaar. Monsieur Brinxma kastydt my met een zware bullepees, welke egter naderhand in een stok verandert. Het meestbeduidende is, dat, in het vers, de Friesche School te Hoogebeintum, in Holland geplaatst wordt.

«De Heer Hocfdofficier, hoe waakzaam ook, schynt niet dan spade, verwittigd te zyn, dat het Prentje, in een der woeligste straten, niet ver van het Stadhuis, voor elk voorbyganger ten toon gesteld was, en zou 'er misschien nog langer ignorant van gebleven zyn, was hy niet door een brief verzogt, om het te laten wegnemen. De Schryver, die zyn naam verzwylt, heeft er my een Copy van bezorgd, waarschyndlyk zig verbeeldende, dat zyn yver my aangenaam zou wezen. Ik erken zyn liefde jegens my, maar ben over zyn bedryf in dezen, minder voldaan, dan deszelfs toegenegenheid, in het afgetrokkene, anders verdient. Ik meen, en heb het meermalen gezegd, dat de Justitie, van zelve, zonder daartoe, door my of iemand anders, opgewekt en aangespoord te worden, weten moet wat haar te doen, of te laten staat.

«Het gevolg van den Brief was, dat Jan de Leeuw bevel kreeg om het Prentje in te trekken, ten einde de troepering van 't volk voor te komen. Hy excuseerde zig, dat het buiten zyn kennis door deszelfs knecht voor de deur was gehangen, en gehoorzaamde; maar, het vertier hem niet verboden zynde, verkogt hy het, 's anderen daags,