

gelyk te voren aan een ieder, die 'er om kwam vragen, en ook aan een myner domestieken, die het uit zyn eigen handen ontving, voor den dol goedkopen prys van zes stuivers met het Eminente Gedicht 'er by.

.

«Jan de Leeuw (ik moet dat gevaarlyk mensch nader karakterizeren, op dat alle eereyke lieden zig voor hem wagten) is diezelfde delinquant, dewelke in December 1781 voor de Heeren Schepenen van Rotterdam, in persoon gedagvaard werd, wegens zyn deelgenootschap aan zekere afspraak, ter herdrukking en uitgaaf van het ysselyke Libel, geïntituleerd: Aan het Volk van Nederland. Deze dagvaardiging geschiedde overeenkomstig het Plakaat tegen dat lasterlyk en oproerig Geschrift, door de Heeren Staten gearresteerd den 19 Octob. 1781, en alom den 22 dito verzonden; waar in (het mag in 't voorbygaan wel eens herinnerd worden) niet alleen op de ontdekking van deszelfs Schryver, Complicen, Drukker, Verkooper, Verzender, Uitstrooijer, — maar ook op de ontdekking van anderen, die daar mede eenigzins zullen zyn gemoeid geweest, een premie gesteld wordt van duizend gouden Ryders, met verbod, om het voorschreve lasterlyk en oproerig Libel na te drukken, uit te geven, te dissemineren, op eene boete van 6000 guldens, mitsgaders op poene, ten minsten, van bannissement, voor altoos, uit Holland en Westfriesland: Ordonnerende wel expresselyk den Procureur Generaal en alle andere Officieren het tegenwoordige Plakaat striktelyk en precieslyk te executeren — zonder eenige dissimulatie, of conniventie, op poene van privatie van hun lieder officie. —

«Jan de Leeuw, in plaats van te compareren neemt schielyk de vlugt en verlaat alles, uitgenomen zyn boos hart. Een schuldig geweten en de vrees voor zyn huid, jagen hem van Stad tot Stad en geven hem geen rust, voor dat hy zig buiten het territoir van den Staat, bevindt. De Rechterlyke dagvaardiging viermaal, te vergeefs, herhaald zynde, wordt hy (na het ingediende intendith door den Heer Hoofdofficier in der tyd) in Juny 1782, over de voornoemde beschuldiging by contumacie gecondemneerd, in een boete van 3000 guldens; en bannissement, voor altoos, uit Holland en Westvriesland. De