

eene «Dienende ter Gelegenheid der Oopening van het Tooneel te Vlissingen, op den 12^{den} July, 1779»; het andere bij het vertrek van 't gezelschap «op den 28^{sten} July, 1779». Beide verzen waren van de hand van Simon Rivier en werden «Gereciteerd door den Heer W^d. Bingley».

INLEIDING.

ô Zeeland! zie uw' Landgenoot
 Op uw beroemde Walchren Landen,
 In Vlissinge, dat de Eendrachts Banden
 Met Brielle om Zeven Pylen sloot.

Dit Landschap was, voor lange tyden,
 Aan 't onze vast door één Bewind,
 Een Band die Harten t'saamenbindt,
 Om voor elkanders recht te stryden.

Men zal, in Neêrlands Moedertaal
 En poeëzy der Kunst-tooneelen,
 U, Vryheids Telgen, mededeelen,
 Zoo ons een wyl uw Gunst Bestraal'.

Ontvang ons mede als Landgenooten,
 ô Zeeuwen! welkers Dapperheid
 Den Steen der Grondvest heeft geleid,
 Waaruit de Vryheid is Gesprooten.

Wij maakten op uw Vriendschap staat,
 Erkennende uw Rondborstigheden;
 Uw' Lof, in Oorlog en in Vreden,
 Blinkt Heerlyk in der Vryen Raad.

Dus durven we op uw Gunst betrouwen,
 Gelyk op onzer Broedren Gunst;
 Zie en Beproeft onze eedle Kunst,
 Die Vaderlanders bezig houên.