

Vaarwel, ô Broeders onzer Staat!
 Zie Zeeland en zijn Staats-regeerders
 In Groei, in Bloei, als Heilvereerders,
 Vruchtdraagende in der Vryen Raad.

De Hemel doe uw Wensch Gelukken
 In Staat, in Raad en Huisgezin,
 In Vrede, Burgerlyk gewin,
 En Zegen', meêr dan we uit kan drukken.

Vaarwel! wy gaan naar Rotterdam;
 Maar zullen overal vermelden,
 Dat hier Minerve ook Zoonen stelden,
 Die Echtelingen zyn van Batoos Helden Stam.

In het bovenstaande vinde de lezer eene bevestiging te meer van hetgeen de heer Haverkorn van Rijsewijk schrijft, dat Simon Rivier als dichter van den troep sedert 11 Mei «de leverantie van gelegheidsversjes jaren lang behield», zij het ook dat hij daarmee niet altijd den naam van Prulpoëet kon ontgaan.

Rotterdam, Sept. 1887.
