

gareta, dochter van een zekeren arts Petrus. Zij was uit Zevenbergen, hij zag twee broeders van haar, (die) bijna 90 jaren oud (waren) (1).

Zijn vader is Gerard geheeten enz”.

De schrijver weet of vermeldt niet, welk een landsman zijn vader was, ofschoon dit zeker van meer gewicht mocht heeten dan de opmerking, dat zijne moeder te Zevenbergen het eerste levenslicht had aanschouwd.

Na eenige andere bijzonderheden uit het leven zijner familie van vaderszijde volgt de reden, waarom Gerard, de jongste uit een talrijk gezin, priester moest worden. Het was de wensch zijns vaders die oud was, en ook zijne broeders wilden niet, dat hun vermogen gesmaldeeld werd, liever hadden zij iemand, bij wien zij zelf konden maaltijd houden. Gerard neemt heimelijk de vlucht en laat het meisje, dat hij trouw beloofd had, zwanger achter. »Het kind werd bij zijn grootmoeder (?) opgevoed. Gerard begaf zich naar Rome. Daar voorzag hij door schrijven, want er was toen nog geen boekdrukkunst (2), rijkelijk in zijn onderhoud.”

Vrij duister is hetgeen nu volgt: »Hij bezat een zeer vlugge hand (*Erat autem manu felicissima*). En hij leefde als jonge heer (*iuveniliter*). Spoedig legde hij zich toe op de wetenschappen (*studia honesta*). Grieksch en Latijn verstond hij goed. Ja hij had zelfs ongewone vorderingen in de rechtsgeleerdheid gemaakt. Want Rome bezat toen verbazend veel geleerden. Hij hoorde Guarinus. Alle schrijvers had hij eigenhandig afgeschreven.” Maar

(1) Het tijdstip zijner geboorte wordt een dag vroeger gesteld dan b. v. bij Beatus Rhenanus en 't bezoek bij deze twee ooms is zeker even moeilijk te plaatsen als dat van Solon bij Croesus.

(2) Reeds S. Knight (*The Life of E.*) heeft zich aan deze uitdrukking gestooten. Zie Noot f. bl. 4 van de Duitsche vertaling (1736).