

III.

Dominicus Baudius, ook professor te Leiden, wist echter meer dan in de door Merula uitgegeven biographie stond.

Hij spoort zijn ambtgenoot aan om het stuk wereldkundig te maken, geeft bespiegelingen ten beste over het »scheppen van zijn eigen lot,” daar men zijne ouders niet voor 't kiezen, maar slechts voor 't nemen heeft. Er ontbrak niets aan beide ouders van onzen Erasmus: want overigens was zij een brave vrouw, op wier naam slechts deze ééne smet kleefde. Hij sproot uit eene goede Goudsche familie en was voor dien tijd nog al geletterd. Baudius weet ook, dat hij voor geestig en aardig doorging en daarom den bijnaam Eutrapelus, dat in eene kantteekening door Praet wordt vertaald, heeft ontvangen. Daarom leeft hij zeker later te Rome als jonge heer (*iuveniliter*).

Een dergelijke voorstelling was natuurlijk onbruikbaar voor het doel, dat den compiler van ons »Leven” voor oogen stond, en ook Boxhorn (1) volgt eene andere overlevering, daar hij zegt, dat Gerard zoo genoemd is om de welsprekendheid zijner predikatiën. Men ziet het: de vader van zulk een zoon moest ook deftig geweest zijn.

De lezer schenkt mij zeker gaarne de beschouwingen, die Baudius verder over het al of niet noodzakelijke van huwelijksplechtigheden ten beste geeft, even gaarne als de door hem ten voordeele van onwettige kinderen aangevoerde plaatsen, — waarbij wij nog Edmunds alleenpraak uit de *King Lear* kunnen voegen — om te hoo-

(1) *Tooneel van Holland* (1634), bl. 267. Opmerkelijk is het, dat deze schrijver slechts Rhenanus' biographie noemt, niet de vroeger besprokene.