

buitenslands tot zijner kost, wanneer hij daartoe werd opgeroepen. 't Grootste voordeel nam de hertog voor zich. Gewapenden, die buitenslands, d. i. buiten Holland zouden dienen, en die hem geen penning kostten, waren altijd welkom.

Den 29 September van het zelfde jaar gaf Machteld van Valkenburg, vrouwe van Voorne, aan Florens den Visscher, haren neve, een huis en erf tot Rotterdam, daar (zijn oom?) Jan Vlamingh, toen in woonde (1).

De misdaad, waarom in 1358 zijn goed ten behoeve van Dirk van Cralingen werd verbeurd verklaard, bestond in deelname aan het verzet der Delvenaars onder Jan van Arkel tegen hertog Aelbrecht (2), maar reeds in het volgende jaar was hij weder met hem verzoend. Of Dirk van Cralingen toen de goederen behield, dan of hij op andere wijze werd schadeloos gesteld, is mij niet gebleken. Hij verdwijnt verder uit de geschiedenis. Althans, de Dirk van Cralingen, die in 1407 met (zijn broeder?) Jan, met twee man ter heirvaart werd opgeroepen (3), houd ik voor jonger en deze beide Cralingens weet ik niet te huis te brengen.

Misschien waren zij de zoons van Filips van Cralingen, een onrustig edelman, als de meesten van zijn tijd- en standgenooten, wiens naam in de laatste jaren der 14de eeuw herhaaldelijk in verband met twisten en woelingen genoemd wordt. Daar hij volgens van Leeuwen een dochter had, die Dirkje heette, kan Dirk van Cralingen zijn vader zijn. Hij was schout te Haarlem geweest en had in die betrekking rebellie gepleegd tegen den lands-

---

(1) Rott. Historiebladen 1e afd. I, Bijlage LXXXIII.

(2) Van Mieris III, bl. 94.

(3) Van Mieris IV, bl. 84.