

en de steden Gouda, Schoonhoven en Oudewater en de stad Utrecht (1), en toen Heer Roelant van Uitkerken en de thesaurier van Holland, Boudewijn van Zwielen, den 7den Juli 1427 een verdrag maakten met die van de stede Grootebroek, over betaling der boeten, geschiedde 't onder goedvinden van Gillis van Cralingen, Jan van den Boekhorst en de stad Hoorn (2).

Met een aantal ridders en knapen, waaronder Willem van Egmond, Frank van Borselen, de burggraaf van Leiden en Heer Roelant van Uitkerken zelf, beklagt zich Heer Gillis den 25sten Juli 1429 bij Dekenen van de gemeene neringen te Dordrecht, over beledigingen, hun aangedaan door eenen Jan van der Zytwyn, die zich in die stad als baljuw van Zuid-Holland had aangesteld, hoewel hij 't niet was, en hen van trouweloosheid en eerloosheid had beschuldigd. Zij beroepen zich op den hertog, of, als 't dezen niet mocht behagen, op den aartsbisschop van Keulen, den bisschop van Luik, en de hertogen van Gelder en Cleve (3).

Den 3den Maart 1430 herhaalt de burggraaf een dergelijke klacht en een dergelijk verzoek, nog evenmin geneigd, dien Jan van den Zydwinde als baljuw te erkennen (4).

Aangenamer taak, dan aldus zijn eer en trouw tegen valsche aantijgingen te handhaven, had Heer Gillis den 25sten der Meimaand van het jaar 1429 te vervullen gehad. Hij was toen een der borgen van de huwelijksvoorwaarden van Gijsbrecht van Vianen en Meyne van Heemskerk. De destijds nog zeer jonge en niet huwbare

---

(1) Van Mieris IV, bl. 862.

(2) Ib. bl. 893.

(3) Ib. bl. 952.

(4) Ib. bl. 972.