

van zijn vader zal zijn geweest, heeft hij bewoond. »Agter 't Hof van heer Floris van Kralingen en 't vervalle slot Bulgerstein, omtrent het jegenwoordige zoo genaamde Bombazyne kerkhof,» klom een deel van het krijgsvolk van jonker Frans van Brederode in den nacht van 21 November 1488 over den stadswal. Zoo verhaalt de Rotterdamsche geschiedschrijver van Alkemade in zijn boek over den Jonkerfransen oorlog (1).

Floris van Cralingen (komt de titel van »Heer» hem wel toe?) moet toen echter reeds sedert jaren niet meer tot de levenden hebben behoord. Althans een ander geschiedschrijver, Simon van der Sluys, bericht (2), dat hij in 1472 was overleden, »nalatende een vierjarig zoontje.» Dezelfde weet te verhalen, dat hij in 1460 met zijn oom Daniël van Cralingen bij de kroning van den Franschen koning tegenwoordig was en dat hij in 1462 het vervallen huis van Honingen heeft opgebouwd.

Simon Doede van der Sluys is een man, die als geboren Rotterdammer met de edele huizen en geslachten in en bij zijn vaderstad wel bekend kan zijn geweest en als geheimraad en lijfarts aan het hof van Filips en Karel van Bourgondie ook goed op de hoogte van den toenmaligen adel kon wezen. Wij zouden dus wel geneigd zijn, hem te vertrouwen, als hij dergelijke bijzonderheden meedeelt en ook de vermelding van het »vierjarig zoontje» kan pleiten voor zijne bekendheid met Floris van Cralingen in 't bijzonder.

Als geheimraad en lijfarts was hij vermoedelijk ook in het gevolg van hertog Karel, toen Floris van Cralingen,

---

(1) Rotterdamsche heldendaden, 1724, bl. 81.

(2) Ms. op het Archief der gemeente Rotterdam, Chronycke van Willem van der Sluys, fol. 181.