

tentotten had willen maken, toen er een van dat volk in het land gebracht was, en dat hij het geheele Onze Vader in die taal bijna had klaar gekregen, maar dat de Hottentot geen woord had kunnen geven voor »geheiligd,” en voor »God” niet anders dan »Gouverneur,” en toen hij hem vroeg of zij dan niets of misschien de zon aanbaden, had de Hottentot geantwoord: zij dachten niet zoo ver. Ook verzekerde de heer van Arckel, dat hij vroeger bij een koopman te Rotterdam Laurens Coster's *Spiegel onser behoudenis* had gezien, waarin de eerste bezitter, een *coaevus Costeri*, had aangeeteekend, dat hij dertig gulden daarvoor betaald had.

Den 21sten November brachten zij een bezoek aan Benjamin Furly (1), op het Haringvliet, een Engelsch koopman, die het hoofd der Kwakers in Holland was, en een curieuse verzameling boeken, vooral van onrechtzinnige schrijvers, bezat. Hij woonde in een fraai huis, was ongeveer zeventig jaren en een zonderling mensch. Zijn kantoor zag er uit als een bibliotheek. Wel 4000 boeken, meest theologische, vulden de kasten. Maar zijne bezoekers kregen daarvan niets te zien, dan het

(1) Benjamin of Benjohan Furly was hier geboren en de zoon van Benjamin Furly en van Dorothe Grainge, die 6 Dec. 1693 hertrouwde met Susanna Huis, weduwe van Jacobus van der Lijt. De oude Benjamin overleed in Maart 1714, in den ouderdom van 70 jaren en werd 26 Maart in de Groote kerk, Middelpand n^o. 175, begraven.

De jonge Benjamin, waarvan hier sprake is, ondertrouwde 23 Mei 1708 met Marta Wrigt, jongedochter van Londen. Hij verloor haar in Sept. 1713; zij werd 18 Sept. in hetzelfde graf begraven. Een paar weken later, 9 Oct. werd haar kraamkind insgelijks daar bijgezet.

Benjamin Furly zelf overleed in Augustus 1738, in den ouderdom van 58½ jaar en werd den 7 van die maand in zijn familiegraf begraven.