

en het gedeelte van de Hoogstraat, dat het dichtst nabij de Oostpoort gelegen is, loopt het Achterklooster, de beruchte woonplaats van het zeer Oranjegezinde, maar niet altijd even bezadigde volk. Onder de stegen, die Singel en »Achterklooster» verbinden, behoort nog de Zwanensteeg. Zij is nauw en heeft een paar krommingen, zoodat wat in het midden der steeg voorvalt, van geen van beide de uiteinden der steeg te zien is. Op den 17 Februari 1775 kocht Kaatje Mulders, Wed<sup>e</sup> Leendert de Lange, even voorbij de kromming aan de westzijde van die steeg, voor zeshonderd gulden, een huisje, ten Prothocolle bekend onder n<sup>o</sup>. 3241 K.B. Nu is de hand des sloopers reeds bezig de belendende huizen af te breken en binnen niet langen tijd zal wellicht de moker ook dit huisje doen vallen. Deze Kaatje Mulders was de befaamde Kaat Mossel, die met Cornelia Swenke, geboren Toppe, haar overbuurvrouw, gedurende den tijd, dat zij er woonde, aan de Zwanensteeg een zekere vermaardheid schonk. Zij was keurmeesteres der mosselen en dankte daaraan den bijnaam, waaronder zij, ook nu, nog veel beter bekend is dan onder den naam van haren tweeden man.

Op den 31sten Augustus 1784 was er meer dan gewone drukte in de Zwanensteeg en haren omtrek. Kaat Mossel en Keet Swenke (ook bekend als Ruige Keet) waren uit hare woningen opgehaald en op het Stadhuis in hechtenis gehouden. Het was het eerste bewijs van werkzaamheid der Gecombineerde Vergadering, samengesteld zooals hierboven is opgegeven. Weinig zullen Kaat en hare kinderen toen hebben vermoed, dat die gevangenzetting jaren duren zou.

Eerst den 24sten September had het eerste verhoor plaats. Men had den 8sten Maart 1783, den verjaardag van Prins Willem V, als punt van uitgang der onlusten