

Jan van der Hof, een 70jarig kaas- en boterverkooper, vroeger zakkedragers, op de Huibrug, was de vervaardiger van dit vers. Hoe hij daarmede de patriottische partij verbitterde, blijkt ruimschoots uit de verhooren. 't Moet in die dagen vreemd zijn toegegaan in Rotterdam. I. Hoofd stond met Cornelis van der Hoeven en Nicolaas de Groot bij het volk in geen gunstig blaadje. De eerste vervoegde zich bij Burgemeester van der Heym om bescherming van persoon en huis, daar het gerucht liep, dat men zijn huis plunderen zou. Van der Heym vond dit onnoodig. »Het gemeen had,» volgens hem, »geen kwaad in den zin,» men zou op den verjaardag van Z. H. slechts vroolijk wezen en dat mocht wel eens, »want Mijnheer de Prins was lang genoeg verneederd (1).» De omstandigheden leerden het echter anders en zelfs van der Heym moest zijn optimisme prijs geven. Hoofd

---

betrekkelijk de Gecombineerde Vergadering, waarvan voor 't meereendeel duplicaten of afschriften gevonden worden op het Gemeente-Archief te Rotterdam.

(1) Onder de stukken in bovengenoemde verzameling vindt men ook het eigenhandig geschreven verslag van den patriottischen burgemeester Bogaert van Alblasterdam, omtrent de ongeregeldheden van 6 tot 8 Maart 1783 voorgevallen. Karakteristiek is het gesprek, daarin opgenomen en tusschen van Berckel, van der Heym en Bogaert in den Haag gehouden, over het illumineeren der zakkedragers. Op de vraag van Bogaert: »waarom nu het mindere volk weer den Prins moest verheffen?» antwoordde van der Heym met de vraag? Heb je wel Oranje? Dit ontkennend beantwoord zijnde »had van der Heym de genereusheid mij een stukje Oranjelint present te doen, hetgeen ter zijner eere nog tot heede bewaart hebbe en hier nevens voege.» Zoo besluit hij, en nú nog is dit stuk lint op het Rijks-Archief aanwezig, behoorlijk aan het bedoelde verslag met een touwtje vastgemaakt, waarvan de einden verzegeld zijn met het zegel van Rotterdam en dat der Staten van Holland.