

werd door twee partijen manspersonen aan zijn huis lastig gevallen, »die met groote brutaliteit geld ter eere van den Prins hadden gevraagd.» De Bijltjes haalden hem van den drempel zijner woning en dwongen hem met een »toon je pas» om een stukje oranjelint te voorschijn te halen, dat het schibboleth dier dagen was.

Willem Deutz, koopman in wijnen in de Bierstraat, klopte men 's avonds tusschen half twaalf en twaalf uur uit het bed. Begroet met een: »hier woont de scheele Deutz, dien bl.... moet ons ook geven... die donders kinderen zijn wel op, maar willen niets geven... maar wij moeten 't voor den donder nu hebben, bij dag kunnen wij niet komen» wierp hij hun uit 't venster een gulden toe.

Een op een chais zittend koetsier van den chirurgijn Schuurman, die niet gedwongen wilde worden Oranje te dragen, trok men de leidsels uit de hand. Een ander persoon werd den hoed zeer gevoelig op het hoofd gezet met de waarschuwing: »Weest nu voorzigtig dat ge ons van daag niet wederom zonder Oranje tegenkomt.»

Isaac Hubert, Oud-Schepen en zeer befaamd patriot, werd in de Boompjes door twee vrouwen aangesproken, die hem een Oranjevlag boven 't hoofd hielden en in een kom een gift vroegen. Daar hij niet wilde geven, brachten zij hem van het begin van de Boompjes tot aan het huis van den heer van Rijckevorsel, onder dit belachelijk geleide.

Het geheele personeel van de Scheepstimmerwerf was na schafttijd ('s morgens 9 uur) reeds beschonken. En zoo was er meer.

Ook Kaat Mossel liet zich den daarop volgende 8sten Maart niet onbetuigd. Er liep een gerucht, dat zij een paar dagen te voren naar den Haag was geweest en dat wilde zooveel zeggen, als zij heeft bij den Prins geld ge-