

zeide dat ze niets had gekregen. De mededeeling, dat ze bij den Hoofd-Officier geweest waren, lokte de vraag uit: welk antwoord ze gekregen hadden op haar verzoek om te mogen illumineeren. Geertruida de Jong zegt daarop »dat gemelde heer gevraagd had: wat reden er was om zulk een verzoek nu meer te doen als in andere jaren, en of zij haar geld niet beter konde besteden, en hun voorts hetzelfde gepermitteert heeft, zeggende: maak kroonen, steek vlaggen uit, weest vrolijk en verblijd, maar molesteer den burger niet en blijf in uw steeg; en aan Kaatje Mossel gezegd heeft: draag zorg dat gij niet te veel drinkt, want als gij dronken zijt, zo zoud gij zomtjids den burger molesteeren.»

Kort na het bezoek aan den Hoofd-Officier bracht Kaat op een avond twee hammen en twee schoudertjes te rooken bij vrouw Dalmeijer, ze had, toen zij ze bracht, grooten haast, want er wachtte een burgemeestersknecht aan haar huis.

Op den 14den April 1785 werd Kaat Mossel over deze zaken zelf gehoord. Zij heeft er natuurlijk hare eigene lezing over en verhaalt het volgende: Ze weet wel, dat ze hammen te rooken heeft gebracht, maar kan niet verzekeren dat ze dit in Maart deed, Voor *f* 9 tot *f* 11 had ze een varkentje van Jan van der Lingen overgenomen. De daartoe noodige gelden had ze met haar handenarbeid verdiend. Want, al wilde men het ook beweren, zij hééft geen aanloop van fatsoenlijke lieden; wel komen er van tijd tot tijd eens livereibedienden mosselen bestellen, maar overigens zag ze nooit bijzondere personen in haar huisje. Ja, toch! Even voor den 8sten Maart hebben Sara Camijn en Anna Olymans, hare buurvrouwen, twee heeren bij haar aan huis gebracht; één van hen had een degen op zijde. Die heeren vroegen haar of zij ook »mooi maakte en of zij zulks eens