

zich begrijpen, maar blijkt ten overvloede nog uit de volgende bijzonderheden, die wij te danken hebben aan Jan Hijman, broodbakker achter 't Klooster. Hij werd gehoord over het crimen laesae majestatis populi, door Kaat Mossel en haar vriendin Keet Swenke begaan in het gratis uitdeelen van oranjelint. Hij erkende, dat dit zoo was en deelde bij die gelegenheid ook mede, dat een zekere Abkenius liedjes verkocht. Voor de woning van dezen Abkenius was op 's Prinsen jaardag, 's morgens te 11 uur, reeds een »heele menigte van allerlei' soort'' van menschen geweest. »Daar onder was een predikant of liever een man met mantel en bef.'' Hij kende die niet persoonlijk, maar heeft gehoord, dat het Ds. Hofstede was. Jacoba Morel, huisvrouw van de klepperman Hoeksteyn, wonende agter 't Klooster, had hem verteld dat er voor dien predikant was »geruid en gezongen'' en dat deze daarop gezegd had »'t is mooy.'' Zondags was Hijman met zijn vrouw te visite geweest bij Abkenius. Toen hij er kwam, had Abkenius hem verteld dat er dien avond een Staatsdame bij hem op bezoek komen zou. »Kort daarop waren Keet Swenk en Kaat Mossel daar in gekomen, de laatste was in hare dagelijksche kleederen doch met Oranje versierd; Keet was gekleed en gekapt als een dame, de kleederen had ze van een dame in de stad gekregen. Zij was echter niet alleen zoo rijk uitgedoscht, er waren op dien tijd nog meer vrouwliden zo gekleed en gekapt daar geweest, o. a. zeker lang vrouwspersoon, wonende in de Zwaanesteeg en werkende in de Brouwerij van de Akers als Tonneboetster, deze had hare kleeren gehuurd.'' Dien Zondag werden er twee ketels wijn gekookt.

In dat zelfde jaar 1783 was er met Kaat nog iets gebeurd, dat de Gecombineerde Vergadering belangrijk genoeg achtte om er een nader onderzoek naar in te