

straat uit, volgens een gelijktijdige brochure (1) »omdat er met Compagnie 10 afgesproken was elkander in de Goudsche Wagenstraat te ontmoeten.» Aan de Baanstraat werd het gedrang zoo hevig, dat van Zwyndrecht zijn 60 manschappen kommandeerde een carré te formeeren, zonder aarzelen bevel gaf tot laden en onmiddellijk daarop, kort achter elkaar, tweemaal liet vuren. Dat hielp. Wie eerst sarde, vluchtte nu. Van die algemeene ontsteltenis maakte de commandant gebruik en langs Breesstraat, Goudsche Wagenstraat en Hoogstraat ging het naar het Stadhuis. Was de indruk van het robuste doortasten van van Zwyndrecht sterk genoeg om dien weg ongehinderd te gaan, aan het Stadhuis stak de storm weder op. Een man in blauwe kiel gekleed, riep op eens uit: »laten we de steenen maar uit den grond halen en ze maar dood gooijen!» en als antwoord daarop vlogen er een 5 à 6tal keien tusschen de gelederen.

Nogmaals vuurden de adelborsten, de alarmklok werd geluid, meerder compagnieën kwamen onder de wapenen en van lieverlede werden de samenrottingen minder.

Waar was Kaat nu gedurende deze ernstige botsingen? De verhooren omtrent de voorvallen van den 3den April zijn zoo tegenstrijdig, dat men moeilijk voor vast kan aangeven wat waarheid is. Ik meen echter, dat wij ons den gang der zaken als volgt moeten voorstellen: Het was de volbloed Oranjeklante te machtig haar doodelijken haat jegens de patriotten geheel te beteugelen; vooral nu zij zoo dicht in de nabijheid harer partijgenooten was. Vandaar haar aandeel aan het begin van het tumult. De 59jarige vrouw was echter nog te levens-

---

(1) Echt verhaal... by gele genheid van het optrekken der burger-compagnie schutters no. 9. Dordr. Z. j. (1784) 12 blz.in-8.