

Erfstadhouder wonende op de Prince gragt alhier gekoomen een wagentje, waar in zig bevonden ses, zoo mans, als vrouwspersoonen, die alle zoo wel als de Paarden van 't voorsz. Wagentje waaren opgeciert met Oranje Linten, dat onder de voorsz. vrouwspersoonen zig bevonden, zekere Caat Mossel en nog een vrouwspersoon genaamt Cornelia of Ceetje woonagtig te Rotterdam, welke gem. Lavoine, een geruimen tijd geleeden, nog eenmaal te Rotterdam ten huize van zekere Juffrouw de Lange hadde gerencontreert, sonder de verdere persoonen te kennen, dat gemelde ses persoonen aldaar van het wagentje zijn afgestapt, als wanneer meer gemelde Caat Mossel, een brief, waar in gesloten was een vers op het afsterven van den Heer van der Capellen tot den Pol (: welk voorsz. Vers door de vrouw van gemelde Lavoine aan Scheepenen van 's Hage, volgens informatie, zoude geexhibeert weezen:) heeft overgegeven.

Dat gemelde ses Persoonen na verblijf van een half uur aan 't voorsz. huis weder van daar zijn vertrokken en zig hebben begeeven na de Parade plaats. (Volgens een vlugschrift dier dagen (1) was Prins Willem de V er bij tegenwoordig.) Dat na dat het voorsz. wagentje met gemelde Persoonen aldaar een zeer korte tijd hadde stil gestaan verscheide menschen zig derwaards hebben begeeven, dat onder die menschen geweest zijn eenige weinige officieren, en daar onder de Overste van der Hoeven (het *Echt berigt* noemt nog de Heer Schmidt, Majoor van de Hollandsche Guardes), van het Regiment Guardes Dragonders, die aan de Persoonen zig toen nog

---

(1) Echt berigt wegens de receptie van Kaat Mossel, op de militaire parade in 's Hage, op Zondag den 13. Juny 1784. Te Rotterdam, By Hofhout, in de vrede bazuyn, 1784. 8 blz. in-8. Gemeente-Bibliotheek.