

Kaatje Mulder, dochter en bruijom, Keet Swenk, man en zontje, vormden het gezelschap dat naar den Haag ging. Zeer nauwkeurig en uitvoerig bericht van den gang der zaken:

5. De praatzieke arlequin, aan de tafel der vrywilligers, Handelende over de Daaden van veele laage schepsels in deezen tegenwoordigen tyd. Eerste byeenkomst. Een stukje onöntbeerlyk voor de Leezers van het geachte Weekblad de Vredebazuin, Juny MDCCLXXXIV. De prys is 4 st. 16 blz. 8°.

Onder meer anderen wordt Catharina Mulder hierin met niet al te liefelijke kleuren geteekend.

6. Zegenwensch over zyne doorluchtigste hoogheid Willem den V. prince van Oranje en Nassau. Ervstadhouder, Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden etc. etc. etc. Toen Hoogstdezelve op den 8sten Maart 1784. in zyn 37ste Jaar tradt. Benevens eene aanspraak aan myne medeburgers en landgenooten. Tweede druk. Met eenige Aantekeningen vermeerderd. Z. pl. o. j. 14 blz. 8°.

In het afschrift der verhooren van Adrianus Trago, befaamd orangistisch broodbakker te Leiden, voorkomende in het Confessieboek O. O. 1781, dat ik te Leiden voor een ander doel raadpleegde, vond ik, tusschen het zesde en zevende verhoor bovengenoemd vlugschrift. Het is, naar het heet, geschreven door »Uw toegenegene medeburgers». In het exemplaar dat ik zag, staat achter dit gedrukte handschriftelijk: »Kaat Mossel," door inktkrabbels later naar het schijnt onleesbaar gemaakt. Indien andere exemplaren dezelfde handtekening dragen, zoodat men aannemen mag, dat het kennelijk doel der uitgave was het te doen voorkomen als ware Kaat werkelijk de schrijfster van dit stukje, dan overtuigt een enkele blik op den inhoud ieder onmiddellijk, hoe men haar naam exploiteerde. Of doen woorden als de volgende niet eer denken aan een professor, dan aan een keurvrouw der mosselen:

»God heeft eenen twist met Nederland, omdat het laauw en