

Chielen's huis op den Visschersdijk en later in dat van Willem Reyersz, waar hij ook gevangen genomen is, werkte. Voor dien tijd woonde hij te Dordt, naast Herlie Neele. Hij is ook gehuwd en zijn kind is »van den Paep wat gewasschen.” Hij verklaart veel van het Sacrament te houden, maar »van het Paepen Sacrament” (de Mis) houdt hij niet en sedert hij de nieuwe leer omhelst, heeft hij er dan ook nooit meer gebruik van gemaakt. Verder deelt hij nog mede, dat hij gedoopt is, sedert hij geloofde, doch waar en wanneer of door wien dit is geschied, verkiest hij niet mede te deelen.

Wij zullen echter straks zien, dat de Heeren over een middel beschikten om het hem wel te doen zeggen.

Dan komt de reeds genoemde Styntgen Jansdochter. Zij is veertig jaar en geboortig van Maurik in Gelderland. Met haar vroeger en later verblijf te Rotterdam zijn wij reeds bekend. Zij zegt, dat zij niet houdt van het Sacrament, dat de Priesters bedienen, maar wel zooals God het ingezet heeft. Kenmerkend is daarbij haar rationalistisch zeggen, dat zij de Mis niet kan gelooven, *omdat zij die niet begrijpen kan*. Op het stuk van haar herdoop geeft zij vrij onbepaalde aanwijzingen. Die is, zegt zij, geen twaalf jaren geleden, doch niet hier maar te Utrecht geschied.

Verder nog Evert Nauts, een zevenentwintigjarig jonkman uit Antwerpen. Hij is eerst drie maanden in Rotterdam. Heeft ook al in den Houttuin gewoond en voorts »passement gewrocht naest het huis genaemd de Valck.” Zooeven hebben wij gehoord, dat Annetgen en Styntgen ook bij een passementwerker inwoonden en de eerste verklaarde dan ook voor de Heeren, dat zij Everts twee of drie maanden kende en dat hij op den dag der arrestatie ten huize van Arent Willems in den Houttuin een kaas kwam koopen. Evert gelooft aan