

Dat duurde zoo tot twee uur, doch toen is raadsheer Tromper »uit de ark gevlogen zijnde, wedergekeerd met een olijftakje,» doordat hij Mijn Heeren van den Gerechte mededeelde, dat het rumoer gedaan en de tumultuanten vertrokken waren.

Ook de gerechtsdienaren grepen weer moed. Een zestienjarige jongen, Jacob Theunisz. alias Mosselman, die nadat alles reeds afgelopen was, eens kwam kijken en driest de torentrap opliep, kreeg een kruk — een der krukken van Annetgen? — op zijn nek en werpt haar naar de dienaars terug. (1)

De Heeren kunnen nu zonder gevaar van den toren afkomen.

De stad bleef dien dag onrustig en 's avonds kregen de schutters bevel wacht te houden.

Zien wij nu wat van de gevangenen was geworden.

Medelijdende omstanders hadden Jan Hendriks al spoedig opgenomen en in het huis van Kors Govertsz. Brouwer gebracht. Na door diens huisvrouw liefderijk te zijn verpleegd werd hij in een »bakermat ende alzo op een berrye» gelegd en met behulp van haar neef Avicenna Jansz. van Delft des avonds naar de waterkant vervoerd en daar in een schuit gelegd. Hoe het verder met hem ging en of hij er het leven heeft afgebracht, is uit de bescheiden niet op te maken.

Omtrent de twee Antwerpenaren en de beide vrouwen zijn de berichten wat uitvoeriger.

De kreupele Annetgen werd door twee mannen op een berrie naar de Rotte gedragen, waar zij Guert Willemsz. vonden die hen met een schuit overzette. Aan

---

(1) Van Braght, bl. 195.