

de overzijde der Rotte stond een wagen gereed waarop de twee Antwerpenaren en Styntgen waren gezeten en waarmee ons viertal naar Capelle werd gereden, om van daar met een schuit naar Dordt te worden gebracht.

Waren de gevangenen dus aan de handen der justitie ontkomen, zij die daaraan hadden geholpen zouden niet ongestraft blijven.

Reeds den volgenden dag — 29 Maart 1558 — werd in de vroedschap besloten, een drietal Heeren naar den Heer van Assendelft, voorzitter van het Hof van Holland te zenden om hem met het gebeurde in kennis te stellen en advies te vragen hoe verder gehandeld moest worden. Met deze opdracht vertrokken Burgemeester Huygens, Adriaen Robberts, Adriaen Tromper en den Pensionaris. Het Hof van Holland schreef daarop nog dien zelfden dag een brief aan den Stadhouder, toen nog Maximiliaan van Bourgondië, Heer van Beveren en van der Vere (1), over het geen te Rotterdam had plaats gehad en zond twee zijner leden, Willem Zeegersz., Heer van Wassenhoven en den Procureur-Generaal Mr. Christiaen de Waert, den volgenden dag naar Rotterdam om den toestand te verkennen.

Spoedig was het gebeurde ook den Koning, die te Brussel vertoefde, ter oore gekomen. Aangezien de Stadhouder ziek was, droeg Filips de behandeling der zaak op aan twee zeer jeugdige edellieden, den Heer van Kruiningen en den Graaf van Bossu. Na in het geheim

---

(1) Anno 1558 sterf den Heer Maximiliaen van Borgongien, Heer van Beveren en van der Vere, Stadhouder van Hollandt, Zeelant, Vrieslant en Utrecht ende in sijn plaetse is gecomen den Prince van Orangien, Willem van Nassauwen. — Em. van Meteren, *Historie der Nederl. ende haerder Na-bueren Oorlogen ende Geschiedenissen*. (Ed. van 1623). Fol. 20c.