

kelder (1). Michiel Pot, die het volk den weg gewezen had naar den toren, werd gegeeseld en nadat zijn goederen verbeurd verklaard waren, verbannen (2).

De zestienjarige Jacob Theunis Mosselman moest om zijn werpen met de kruk aan de Justitie op zijn knieën en met ongedekten hoofde om vergeving vragen. Al de overigen werden tot verbanning veroordeeld.

Dienzelfden dag zond het Hof een missive aan den Koning waarin het verslag deed van zijn werkzaamheden. Onder leiding van Bossu en van Kruiningen waren Zijner Majesteits bevelen stiptelijk uitgevoerd en zonder eenige stoornis de verschillende vonnissen voltrokken. Het Hof had tevens gemeend aan de Rotterdamsche regeering een berisping te moeten toedienen over haar verzuim in het nemen van de noodige voorzorgen bij de executie van 28 Maart en de Heeren hadden daarop plechtig beloofd voor het vervolg te zullen zorgen, dat de poorten gesloten en de schutters onder de wapenen waren. Hadden enkele der schuldigen zich door de vlucht trachten te redden, de Koning kon er zich van verzekerd houden, dat ook deze hun straf niet zouden ontgaan, want het Hof had den Procureur-Generaal van Holland belast bij continuatie te procedeeeren en bovendien hun namen bekend gemaakt aan de officieren in Holland, Gelderland en Vlaanderen om hen zoo mogelijk te vangen.

---

(1) Hoog, bl. 339. (2) Idem, bl. 239.

---