

Aan het einde der tegenwoordige Paradijslaan, tegenover het R. K. Kerkhof lag het huis Sonsy, ook wel genaamd »de Boot,” de buitenplaats van den Heer Walter Senserf, Ridder Baronet, Raad in de Vroedschap, en Bewindhebber der Oost-Indische Maatschappij te Rotterdam. Hiertegenover lag het »Paradijs”, de buitenplaats van den Heer Kornelis van Arkenbout, Raad en Burgemeester der stad Gouda. Het oude ingangshek met den naam »Het Paradijs” staat daar heden nog.

Aan den anderen ingang der Paradijslaan in de bocht aan de Rotte staat het welbekende Rubroeck dat in zijn eigenaardige geveltopversiering het jaartal 1695 draagt. De versieringen aan dien gevel zijn ook geheel uit den tijd van Lodewijk XIV; de zonnebloem speelt ook hier eene rol als het symbool van den zonnegod, »le Roi Soleil.”

Behalve Rubroeck vond men hier ook nog »Rust van Onrust”, en »Woelwijk”, eveneens bij Smits genoemd gemakkelijke tuinen en fraaie luthoven.

Iets verder dan het tegenwoordige Rubroeck, ongeveer op het plein vóór het Kerkhof moet vroeger het zoogenaamde Duifhuis gestaan hebben.

Wanneer men de vroegere geschiedschrijvers op dit punt mag gelooven, dan heeft Keizer Hadrianus eene koopmarkt laten bouwen te Voorburg, waar ook zelfs de Britten (toen evenals Holland een Romeinsch wingewest) ter markt kwamen. Van deze koopmarkt der Romeinen tusschen Voorburg en de Geestbrug maakt, behalve Oudaen in zijn *Roomsche Mog.* bl. 30, ook van Loon in zijn *Aloude Hollandsche History* bl. 167, gewag. Ook vinden wij daar bij van Loon bl. 165 en 166: »dat de overzeesche koophandel, al van de tijden der eerste Romeinsche Keizers, in het toen zooveel meer beschaafd geworden eiland der Batavieren gedreven is, schijnt men uit de aldaar gehouden verkooping van Keizer Kaligula