

krachtig door den kerkeraad gesteund werd, terwijl bovendien zijn huwelijk met eene rijke vrouw hem misschien ook wel onafhankelijker deed spreken (1).

De zaak zelve was echter nog niet uit. Den 8 Juli werd in de Vroedschap gerapporteerd »dat er nu onlangs ten huuse van Govert den boormaecker soude geweest syn eene vergadering van ontrent sestien ofte twintigh persoonen, dewelcke vier wtten haere hebben gedeputeert om te gaen nae Gorcum aen de Synode aldaer ende van haer te verstaen, dat alsoo eenige Magistraten hebben doen stellen de Statue van Erasmo int koper, ofmen niet en soude en behoorde alsulcke te houden vant Avondmael des Heeren, ter tyt ende wyle hetselfde Beeld soude wechgenomen werden,» waarop »by de presente Heeren is goedgevonden te committeeren een van de Heeren Burgemeesteren, mitsgaders de Heer Uytshouck om dese te communiceren met onse gecommitteerden in 's Gravenhage ende de saecke provisionelyck te verstaen geven aen de Heeren Advocaet Duyck ende den President Cromhout ende preparatoorlyk haerluyder advys op beyde te mogen verstaen. Ende oock soo onse Gecommitteerden sulcx noodig vonden, daervan syn Excellentie kennisse te doen hebben, om van alles rapport te doen.»

Men ziet dus dat de Vroedschap zich wilde laten gelden en er zich op voorbereidde krachtig op te treden. Dit was echter niet meer noodig, want de, toen juist te Gorinchem vergaderde Synode maakte een einde aan de zaak. In de acta van deze Synode, van 5 tot 9 Juli 1622 gehouden, vindt men het volgende: »Sommige lid-

---

(1) Eenigen tijd later werd Levius met zijn ambtgenoot Petrus van Nyenrode door den Magistraat van Rotterdam »om hunne ongerustigheid en twistmaekery» geschorst.