

„buiten de Kerk trouwen een slegt huishouden! Zij lezen „waaragtig niet eens denzelfden Bijbel“. Dat was van een luthersch standpunt gezien; Agatha's voogd bezag de kwestie op dezelfde wijze, doch van gereformeerden kant. Het was toch zijn plicht in de eerste plaats om „sijne pupille bij haer religie en goet te bewaren“. Hij verzocht een uitspraak, waarbij aan den jongen Jasper op straffe van zware boete zou verboden worden ooit weer met het meisje te verkeer en Jasper den Hartogh Sr. zou moeten beloven voortaan niet meer tot deze conversatie te zullen meewerken. Ook eischte hij, dat den heer en mej. De Freyn gelast zou worden om Agatha den Danser, zoolang Ds. Den Hartogh niet getrouwd of gestorven was, nooit alleen uit te laten gaan of bezoeken te laten ontvangen. Zelfs haar voogden zouden van dit verbod niet uitgesloten zijn! De commissarissen namen echter de zaak niet zoo hoog op en beslisten 8 Aug. 1690, dat de jonge dochter ter schole besteed zou worden op de jongeguffrouwenschool van Elisabeth la Crooy in de Westewagenstraat te Rotterdam.

Weesmeesters maakten echter hiermee geen haast, hoewel zij in andere opzichten op Van der Schalckes voorstel ingingen. Den 12<sup>den</sup> Aug. schreven zij aan den heer De Freyn:

„Monsieur

„Alsoo onder UE. opsigt ende in UE. schoole is „eene Agatha den Danser, dewelke onder onse opper- „voogdye behoort, vinden wij niet geraadsaem, dat „het selve kint duers een der voogden seperatelijck „daer van daen gehaelt werd, tensy speciael consent „van onse ordre U voorkomt; daeromme gelieft het „aldaer tot nader ordre te houden, dewijl ons met „bevremdingh ter ooren is gekomen, dat seecker per- „soon dat kint, maer 14 jaren oud, pretense trouw-