

„beloften heeft afgevordert, twelck alsoo niet en behoort;
„hier op sullen ons verlaten en blijven” enz.

Onderwijl was Agatha van alle kanten bewerkt. De familie De Freyn trachtte door dubbelen ijver het haar verweten plichtverzuim te doen vergeten en zoo mogelijk Agatha als huisgenootte te behouden. Tegen de woorden van haar voogd, van weesmeesters en van haar verzorgers was deze ten slotte niet opgewassen; ook hier bleek weer, dat niet steeds de liefde bestendig van duur is. Men wist haar te overtuigen, dat niet zij doch slechts haar geld zooveel aantrekkingskracht had gehad. Men dreigde, vleide en beloofde gouden bergen en het einde was, dat na al deze strafpredikatiën en vaderlijke woorden onze Agatha het hoofd in den schoot lei, als een boetvaardige zondares berouw betoonde en beterschap beloofde. Het was wel hard haar schoone droomen in rook te zien vervliegen en als een ongehoorzaam en weerbarstig kind behandeld te worden, terwijl zij gemeend had binnenkort als gehuwde vrouw in eigen huis te kunnen bevelen. Zij was echter oud genoeg om te begrijpen, dat van een huwelijk nu toch niets zou inkomen en alleen volstrekke gehoorzaamheid haar leven draaglijk zou maken. De volgende brief aan weesmeesters is wel een bewijs van haar volkomen onderwerping:

„Aen de Eedele Achtbare WeesHeeren. In Delft
14 Augustus anno 1690.

„„Ick en kan niet nalaten om UEd. eens te schrijven,
„als dat ick de WeesHeeren van herte daenckbaer
„ben voor hetgene, dat UEd. geschreven hebbe van
„neit uit het school te gaen tot nader bescheit, dewijl
„ick er seer wel ben en ook al over de vier jaer ge-
„weest ben en ick de ouste sal worden ende die altoos
„wat meer hebben. En oock bovendat de matresse
„neit anders en soeckt dan het welweesen van zeil (!)