

den Middeldam hoek Moriaensteeg Wz. genaamd „de Moriaen” en kocht later het bekende huis „Hamburch” op het Westnieuwland, waarin door hem eene suiker-raffinaderij werd opgericht; en een derde zoon Dirk ging eveneens het kruideniersbedrijf uitoefenen.

De tweede suikerbakkerij was gelegen in de Kalverstraat (tusschen Botersloot en Lombardstraat) en eigendom van Pieter Claesz. Winter. Het bedrijf schijnt niet geprosperieerd te hebben; wegens faillissement werd het perceel, aangeduid als „Suikerbakkerij” of „Suikerhuis”, in 1603 bij decreet verkocht. De eigendom kwam aan Vincent Sayon (een koopman afkomstig uit Brugge en in 1585 te Rotterdam gehuwd met eene dochter van den lakenkooper Goossen Adriaensz. Groenhout), die kort daarop het huis „de Berg van Sion” op de Hoogstraat, een vroegere bierbrouwerij, voor suikerbakkerij er bij kocht. Met Sayon ging het evenmin voorspoedig; in 1606 verliet hij met achterlating van een desolaten boedel als „fugitief” de stad en zijne eigendommen werden door den boedel-curator te gelde gemaakt.

In de akte van 1594 wordt als derde genoemd: Pieter Michielsz. van der Heyde, wiens suikerbakkerij was gelegen in de Hoofdsteege. Na zijn dood is het bedrijf waarschijnlijk gecombineerd met dat van Lodewijk de Pottere, een kruidenier-suikerbakker, die in 1604 door aankoop eigenaar werd van het huis „de Keizerskroon” in de Hoofdsteege hoek Houttuin Z.z., en later echtgenoot werd van Van der Heyde's weduwe.

In den loop der zeventiende eeuw werden nog verschillende suikerraffinaderijen in de stad opgericht; als een belangrijk bedrijf mag hier genoemd worden de fabriek door Johan Jacobz. de Mey in 1632 gevestigd aan den Wolfshoek, die later zou worden aangekocht voor den bouw der Luthersche kerk.