

stonden als gewone burgers? Dat ging niet. Fluks wordt daarom het verbod van 1796 opgeheven. Het gouvernement geeft den predikanten de vrijheid om, evenals vóór den jare 1796, in het openbaar met hun costuum te verschijnen. Heel zeker was de Sous-Prefect blijkbaar niet, of de predikanten nu ook in 't openbaar weer mantel en bef zouden dragen; ook wilde hij het niet uitdrukkelijk bevelen, daar dit den schijn zou wekken als mengde hij zich in de inwendige aangelegenheden der kerk. Hij bedacht er dit op, dat dit bevel „echter niet zoo verstaan moest worden, alsof het alleen aan de predikanten werd vrijgelaten, noch ook, dat zij daartoe gelast worden; maar dat het aan het gouvernement aangenaam zal zijn, wanneer daaraan voldaan wordt”.

De heeren begrepen wel wat dat beteekende, als iets niet werd vrijgelaten, noch gelast. Althans de predikanten, die met de commissie uit den kerkeraad Z. M. gingen begroeten, waren deftig gemanteld en gebeft.

Zoo had Napoleon, door zijn komst, het in het openbaar dragen van mantel en bef weer in eere hersteld.

