

weg, dat de gedeputeerden nog denzelfden dag den Doop na het uitspreken van den zegen bediend hebben. Merkwaaardig is dat nog dienzelfden 2<sup>den</sup> October door de classis aan De Herder verboden werd voorloopig te Bleiswijk te prediken, maar dat van dit verbod in de classicale notulen van 2 October heel niet gerept wordt. Dit blijkt eerst uit het vervolg van hetgeen met De Herder voorgevallen is. In een brief, gedagteekend 3 October 1670 van de leden der classis Ursinus, predikant te Rotterdam, Meysterus, predikant te Schiedam en De Bucq, predikant te Capelle aan De Herder wordt aan dezen medegedeeld, welk besluit te zijnen opzichte door de classis genomen is, n.l., „wat resolutie UE. aangaende is genomen, namentlijk dat UE. zult supersederen van het prediken in UE. gemeente op Sondag toekomende tot Bleiswijk”<sup>1)</sup>).

Door dezen brief wordt eerst goed begrijpelijk, wat wij lezen in de classicale acten van 6 October 1670 nl. dat de gecommitteerden tot de zaak van Bleiswijk „uijt de classicale acten daervan sijnde een extract hebben gemaect, en aen De Herder affgesonden een brief, behelsende den inhoud van de laetst genomen classicale resolutie; dat sij voorts des Saturdaghs daeraen waren gekomen binnen Bleiswijk, doch op dien dagh Do. de Herder niet hadden thuijs gevonden, maer des Sondaghs voor de middagh aen syn E. de ordre des Classis mondelingh hadden bekent gemaect. Waerop De Herder heeft verklaert, dat hij die ordre wel soude pareren, ende van den predickstoel afblijven, doch niet om des Classis wil off haer ordre . . . maer om niet te vallen in de handen van de magistraet ende opdat die hem niet souden houden voor een publicq perturbateur van de kerck”.

Inmiddels had De Herder na het gebeurde op Zondag 2 October 1670 dadelijk opgesteld een „Protestatie nopende het nodige werk van de verplichte reformatie van de Gereformeerde kerken door het wel ende geestelijk bedienen van den Doop ende Avondmael in de kerke van Bleiswijk aengevangen van D. Adrianus de Herder, predikant aldaer.” Dit uitvoerige protest brengt ons niet veel verder; het is het gewone doorslaan over Doop en Avondmaal en het ontbreken van de ware geloovigen.

Het gebeurde in de classis van 2 October heeft wat men zou

---

1) De brief is afgedrukt in De Herder's *Historia Apologetica*, blz. 201.