

kunnen noemen de beslissing gebracht. Dit blijkt uit een tweede protest door De Herder ingediend. Want in de classicale vergadering van 6 October werd medegedeeld, dat de classis het antwoord op De Herders „Protestatie” niet schuldig gebleven was, maar een „Acte van apologie off verantwoordinge des classis van Schielant”<sup>1)</sup> het licht had doen zien, zijnde een verslag van hetgeen sedert 8 Juli te Bleiswijk plaats gevonden had.

Nu, 6 October, verscheen De Herder zelf in de classis, gaf reden van zijn afwezigheid in de laatste classicale vergadering en deelde mede een „Tweede Protest door de proceduren der Classis van Schielant vernoodsaect”. In dit tweede protest wordt een nogal scherpe toon aangeslagen. Daar de classis hem verboden heeft te preeken, daar zij zich het gebruik der Sacramenten aangemaatigd heeft, terwijl hem, De Herder, de gemeente toevertrouwd was, heeft zij hem *actu* gedeporteerd, „mij de dienst des Woorts en der Sacramenten ontnemende”. Hij zal zich dus aan den kerke-dienst onttrekken, te meer daar hij een vijand van oproer is. In de vergadering der classis verklaarde hij verblijd te zijn en God te danken, „dat Hij de Classis heeft gelieven te gebruyken tot syne vrijmakinge van den dienst der kercke van Bleiswijk, sijnde door de procedure ende tgewelt der Classis virtualiter en actualiter genoegsaem gedeporteert” enz. In de classicale vergadering be-tuigde de kerkeraad zyn ongeveinsde liefde voor De Herder, gaf den wensch te kennen, dat hij van zijn dwalingen terugkomen en dan bij de gemeente blijven zou. Bleef hij bij zijn gevoelens, dan zou men hem niet kunnen houden. De classis waarschuwde De Herder zijn gemeente niet te verlaten; hij mocht zijne gaven niet aan de gemeente onttrekken. De classis had niets gedaan om zijn suspensie of deportement te verkrijgen; ook nu wilde zij hem niet ontslaan. De Herder verklaarde bij zijn gevoelens te blijven. Hij nam afscheid van de classis en wilde niet langer als een lid er van beschouwd worden.

In dezen geheelen loop van zaken ligt iets vreemds. Op 2 October werd aan De Herder medegedeeld, dat hij zich voorloopig van preeken had te onthouden en reeds in de notulen van den Rotterdamschen kerkeraad van 8 October staat aangeteekend, „dat D. de Herder syn dienst binnen Bleyswyck had gequit-

---

1) In de classicale acten opgenomen.