

sche Koninklijke bibliotheek overig is. Dit is echter waarschijnlijk een herdruk uit later tijd.

Het Hamburgsch testament is eenigen tijd later zonder het lied herdrukt geworden door Dirk van Borne te Deventer, die davidjoristische werkjes en zijn groote foliant het „Wonder-Boeck” heeft gedrukt en daarvoor in 1545 gevangen gezeten heeft, maar begenadigd is. Vermoedelijk zal die herdruk dus dateeren van vóór 1545. Een derde druk werd met het testament van Soetken van den Houte († 1560 te Gent) uitgegeven. Maar aangezien dit laatste niet in het Offer des Heeren is opgenomen, is Anneken's testament daarin geplaatst naar den herdruk van Dirk van Borne.

Hoe indrukwekkend dat testament door zijn opgeschroefde en opgewonden taal is, blijkt wel uit het feit, dat het testament van Maeyken van Deventer, die in den zomer van 1573 te Rotterdam den marteldood heet te zijn gestorven, groote brokken soms woordelijk overgenomen heeft. Hoe Van Braght <sup>1)</sup> aan Maeyken's brief is gekomen, is onbekend. Het komt mij haast ondenkbaar voor, dat midden in 't jaar 1573, nadat 't vorig jaar Bossu, na den welbekenden moord- en plundertocht, Rotterdam had verlaten, dáár nog iemand om des geloofs wille zou zijn terechtgesteld. Tenzij moet worden aangenomen, dat de opgave van 't jaartal bij Van Braght foutief is, ben ik juist, omdat Anneken's testament voor een groot deel overgeschreven is, geneigd Maeyken naar 't rijk der legenden te verwijzen en aan te nemen, dat haar testament in later tijd gefingeerd is. Als haar kinderen komen er in voor: Albert, Johan, Egbert, Truyken.

Nog een opmerking over Annekens mede-slachtoffer: Christina Michiel Barentsdr. geboren te Leuven en vrouw van den geneesheer Matthijs van der Donck. Deze vrouw in haar gezelschap bewijst wel, dat Arent de Lint geen barbier was naar onze opvatting, maar zooals oudtijds gewoonlijk 't geval was: chirurgijn. Blijkbaar gingen Arent en Matthijs met elkaar om. Christina is in 1534 gedoopt met haar man in haar eigen huis te Leuven in de Steenstraat door Johannes van Maastricht — reeds eerder vermeld. Deze dooper „bisschop” genoemd is te Antwerpen als Janne Smekens of Smeitgen 26 Mei 1537 verbrand. Hij is de schrijver van een belangrijk boekje: „Een nut ende profitelyck boecxken

---

1) Martelaarsspiegel II fol. 657.