

brecht niet lang meer daarvan genoten, want hij wordt onder de ridders genoemd, die in Mei 1301 te Veere doodbleven, bij de wraakneming van Wolferts partij op diens moordenaars. Pas in 1332 lezen wij van een zoen, die getroffen werd tusschen de magen der gedoode ridders en den graaf. Uit het geslacht Bokel treden voor de geheele maagschap op heer Dieric Bokel, Floeris heren Dierix broeder, Ghisebrecht Jan Bodix sone en Dieric Dierix sone en voor Philips van Warmond heer Dieric Bokel en Ghisebrecht Bokel¹⁾. Het zoengeld voor Ghisebrecht Bokel wordt op 400 pond tournooisen gesteld, een zeer aanzienlijk bedrag voor dien tijd; voor Philips van Warmond op driehonderd pond. De Bokels hadden echter reeds lang vóór dien tijd vrede gesloten met den graaf. In 1303²⁾ beloofden Diederick en Ghisebrecht Bokel, zonen van den verslagene, Ghisebrecht van Amstel, Herman van Woerden en Gherard van Velzen of hun nakomelingen nooit te zullen bijstaan, doch graaf Jan van Henegouwen, den wettigen heer, trouw te dienen op verbeurte van lijf en goed.

Als kinderen van den in 1301 gesneuvelden Ghisebrecht Bokel, den heer van Bulgersteyn, komen na 1301 voor Dirk, Ghisebrecht, Baerte en een bastaardzoon Floris. Ridder Dirc Bokel, de heer van het ambacht Rotterdam, van Bokelsdijk en Weena, tusschen 1334 en 1336 overleden, liet slechts ééne dochter na, Agniese, die in haar vaders leenen opvolgde, behalve in het ambacht van Rotterdam en al wat daar binnen gelegen was of daartoe behoorde en in leen ontvangen was van den graaf. Ghisebrecht moet vóór 1306 overleden zijn, want bij de vaststelling van de erfopvolging in het leen Weena, 6 April van dat jaar, wordt wel Baerte genoemd, doch noch Ghisebrecht noch Floris. Mogelijk ook waren beiden bastaardzonen en konden zij daarom niet voor opvolging in aanmerking komen. Floris treffen wij in 1331 aan als schout te Rotterdam in heer Dierx Bokelsambacht, in 1335 als gezworene en in 1340 als schepen der jonge stad. Van zijn familiebetrekkingen is verder niets bekend, dan dat hij in 1315 gehuwd was met de weduwe van „Claes Domaessoen uter Liere”³⁾. Misschien is het huis Boekesteyn daar door hem gebouwd, doch dit is slechts een gissing.

1) Bronnen IV n^o. 418 en Rott. Hist. bladen. Bijlagen der Kronijk no. XLIII.

2) Bronnen IV n^o. 166.

3) Ibidem n^o. 229.