

Die oproeping voor den hertog en den Grooten Raad gaf de steden Haarlem, Delft, Leiden en Amsterdam aanleiding, om bij den heer van Charolais zich ernstig te beklagen over de verkorting der privilegiën van Rotterdam, daar de steden altijd zonder inmenging van andere justities alle zaken hadden mogen berechten, die *binnen* de stad waren voorgevallen. Het gold hier immers twisten tusschen burgers onderling en er was geen bloed gevloed! Zij verzochten dus de voorspraak van hertog Karel bij zijn vader om Rotterdam in haar privileges te herstellen of de zaak te verdagen, totdat hijzelf hierheen zou komen en Rotterdam haar zaak bij hem kon bepleiten ¹⁾. Jammer, dat de afloop van deze in dien tijd geruchtmakende zaak ons niet bekend is. Uit andere bronnen mogen wij echter concludeeren, dat de baljuw in het ongelijk gesteld is. In zijn plaats of als plaatsvervanger verschijnt tenminste in 1466 Hubrecht van Zulen als baljuw: in 1467 Philips van Spangen. Jan Willemsz kreeg vermoedelijk ook een paar jaar ongevraagd verlof, maar in 1468 nam hij zijn ambt toch weer waar en komt dan tot 1475 als schout voor ²⁾. Floris van Montfoorde treffen wij in 1467 als burgemeester aan, Olivier Arentsz. in 1468, Thomas Dobbe in dat jaar als schepen, zoodat de vrede toen wel geteekend schijnt te zijn geweest.

Heer Jan de Witte van Bulgersteyn wordt tot 1479 onder de hoogheemraden van Schieland genoemd, doch zijn rol te Rotterdam schijnt na 1465 wel uitgespeeld te zijn, al weten wij, dat hij in 1466 nog officieel als baljuw en rentmeester optrad, met Willem van Remmerswael als zijn plaatsvervanger, en dat hij in 1476 nog te Rotterdam woonde, toen zijn tweede vrouw haar testament maakte. In 1479 wordt een ander in zijn plaats als hoogheemraad van Schieland genoemd; zijn dood zal dus wel kort voor dien tijd zijn te stellen.

De stamboom van Jan de Witte in nedergaande lijn heeft niet veel duisters voor ons, al blijven er enkele vraagteekenen staan. Op gezag van Mr. Simon van der Sluys zullen wij maar aan-

1) Memoriael van Schout en Schepenen fol. 124v.

2) Hij leefde nog in 1481. De oud-schout droeg toen de kapel in de Lombardstraat, door Daem Stoppelmans gesticht en in 1455 aan hem overgedragen, op aan het Wevers- of S. Jacobsgilde. Van Stoppelmans had hij de beschikking gekregen over een huis met tuyn achter de kapel, en in 1481 woonde hij met zijn vrouw Ermgardis nog in de keuken daarvan.