

damsche poort, met inbegrip van de westelijke gedeelten van twee lanen, die, op het terrein van Bulgersteyn aangelegd, verder doorliepen tot de Vest, op den grond, die in 1358 van het Roodezand nog bij de stad was getrokken. De 6 morgen land, tot Bulgersteyn behorende, waren voor een groot deel verhuurd. De voetboogsdoelen, S. Joris, had een deel in gebruik, de Witte Zusteren, die omstreeks 1459 het klooster S. Agatha in de Westewagenstraat stichtten, kregen daarnaast een stuk land in pacht. Met de „Jan de Wittenkerck ende erve” op het westeinde binnendijks kan niet anders bedoeld zijn dan de oude kapel van Bulgersteyn.

Bijna universeele erfgenamen van dit alles werden Lijsbet, Jan de Witte's dochter en haar echtgenoot Doede Jansz. van der Sluys, een halfbroer van haar tweede moeder. Werd Lijsbet als eenig wettig kind universeel erfgenaam van haar vader; bij het reeds meermalen genoemde testament had Amelia haar broeder Doede tot haar eenigen erfgenaam benoemd. Deze Doe Jansz. heeft geen groote rol gespeeld in de geschiedenis van Rotterdam; in 1460 was hij stadsklerk of secretaris, in 1478 schepen; toch moet hij tot de rijke ingezetenen behoord hebben en verkeerde hij blijkens de huwelijken en de positie zijner kinderen met de eerste burgers der stad, terwijl hij door zijn schoonvader misschien connecties te Delft had. Vóór 1479 heeft hij een tweede huwelijk aangegaan met Geertruyd Jacobsd. uit IJsselmonde, die bekend geworden is als fundatrice in 1500 van een vicarie op het S. Eligius-altaar en in 1504 van een vicarie op het S. Maria-Magdalena-altaar, beide in de S. Laurenskerk te Rotterdam. Haar man had haar in 1480 als duwarie toegewezen de helft van de koren en smaltienden van West-IJsselmonde; deze waren in 1506 vervallen aan zijn oudsten zoon Jan. Hieruit blijkt wel, dat uit dit tweede huwelijk geen kinderen geboren zijn en zij toen overleden was. Doe Jansz. zelf is waarschijnlijk kort vóór 9 Sept. 1495 overleden. Tot dat tijdstip is hij voogd geweest over het eenige kind van zijn vóór 1493 overleden dochter, gehuwd met Willem Fijck van Hove.

Doe Jansz. heeft ook den Jonker Fransen-oorlog beleefd en is, naar ik vermoed, daarbij waarschijnlijk meer dan toeschouwer geweest. Het is tenminste zeker, dat hij tot de aanhangers van Jonker van Brederode behoorde. Geheel onmogelijk zou het dan