

Door J: Barneveld zijn Knecht Jan afgeleverd, zo als hij gereet stond om ter schavot te treden; door hem afgelevert, en ter hand gekomen aan zijn dogters dogter de Vrouwe van Market ¹⁾, en door haar afgelevert, aan de heer Joannes Vlakveld, en welken dogters der zelve mij * ten present gegeven hebben.

* Mij, is de Heer Joannes de Röever zijnde te dier tijd Leeraar der Remonstranten te Haarlem; zijnde dit bijleggende bovenstaande geschrift door genoemde Do. Joannes de Röever eigenhandig geschreven. Verder

Bovengemelde Heer Joannes Vlakveld was in zijn leven zeer beroemd Medicijnmeester te Haarlem; Overleden den 25 September 1684. Nalatende een Zoon en Twe Dogters; welke Zoon eerst gestorven zijnde, daarna Maria Vlakveld, den 24. April, 1734 te Haarlem, en aldaar begraven. En laatstelijk Josina Vlakveld, gestorven 19. Januari, 1738 te Haarlem, en aldaar begraven.

Do. Joannes de Röever te Amsterdam beroepen zijnde heeft in 't laast van 't jaar 1738 aldaar zijn intrede gedaan als Leeraar bij de Remonstranten te dier plaatse; en aldaar Overleden den 9 Januari 1763. Makende mij Jacobus Regenboog enige Erfgenaam van zijn Ed^t. nagelate goederen en dus ben ik aan die Bril gekomen.

Amsterdam 11 Meij 1775. Jacobus Regenboog.

Den naam Jac. Regenboog vindt men in de aantekening bij den titel van het boek in Van Stockum's catalogus. Daar staat te lezen: „Tevens bijvoegingen in keurig H. S. van Jac. Regenboog, w.o. 22 bladz., die toen het boek gedrukt werd „„door de Schout en zijne dienders van Regeeringswege zijn weggenomen””, zooals dit uitvoerig door den auteur wordt medegedeeld op blz. 73.”

Van Jacobus Regenboog is de bril overgegaan op Reyer Regenboog. Hoe deze twee elkander bestonden, weet ik niet; de eerste was een Amsterdammer, de andere een Rotterdammer; Reyer was niet de zoon van Jacobus, maar van Krijn Regenboog, pennenbereider, en Maartje de Wilde, beiden te Amsterdam overleden. Reyer, rentenier en weduwnaar van de te Amsterdam geboren Johanna Geertruida Mullaard, is 26 Feb. 1814 te Rotterdam kinderloos gestorven in het huis no. 32 aan den Goud-

1) De weduwe van Adriaan van der Mijle werd in 1663 door koop vrouwe van Marquette.