

man en vrouw verlieten de stad en de eerste stierf spoedig daarop, 11 Januari 1784.

Keeren wij nu tot Gerrit terug. We hebben hem verlaten op het kantoor van den makelaar Hendrik van der Mey, een ietwat zonderling man, waar hij in 1772 zijn intree had gedaan. Hier bleef hij tot den dood van zijn patroon, die plaats vond in September 1776 in de week na de Rotterdamsche kermis. Het was nu tijd voor Van der Pals om op eigen beenen te staan. Spoedig daarop vroeg hij bij het stadsbestuur aan om als makelaar toegelaten te worden. Nog hetzelfde jaar bij hun besluit van 23 December admitteerden Burgemeesteren hem „als extra-ordinaris makelaar in de vaste goederen en effecten binnen deze stad”. Als mennoniet werd hem toegestaan de eeden van zuivering en als makelaar af te leggen „met ware woorden in plaats van eede”.

Nu hij een betrekking had, dacht onze Gerrit ook weldra aan trouwen en den 27^{sten} September 1778 werd zijn huwelijk met Martina Stakenburg voltrokken. Enkele jaren later, 8 Mei 1782, verhuisde hij naar den Oppert, waar hij aan de oostzijde voor 8200 gulden een huis kocht, dat ten noorden belend was door dominee Theodorus Frets en ten zuiden door Sara Oudaan. Zijn huwelijksgeluk was daar evenwel niet onvermengd: zijn oudste kind, naar zijn moeder Cornelia genoemd, was weliswaar levenskrachtig en trouwde later 29 Januari 1800 met Gerardus Johannes Verburgh, doch van zijn beide zoons Dionys en Gerrit stierf de tweede enkele maanden na zijn geboorte, de oudste in 1793 op ruim tienjarigen leeftijd. In dat zelfde jaar, 25 November, overleed ook zijn moeder.

Nadat Van der Pals de makelaardij een twintigtal jaren had uitgeoefend, begon hij er blijkbaar genoeg van te krijgen en in 1796 legde hij ze neer, waarna hij zich in 1798 associeerde met Willem Vlaardingerwout ¹⁾ om samen een karottenfabriek op te richten of wel te continueeren, te beginnen met 1 Januari 1799. En nog in den zomer van hetzelfde jaar 1798 trok hij met zijn compagnon op reis om met de Nijmeegsche, Arnhemsche, Duitsche en Zwitsersche klanten kennis te maken. Een reis, waaraan Van der Pals veel genoeg beleefde. Zij werd vereeuwigd door een aardige

1) Willem Vlaardingerwout, geboren te Oudewater, overleden te Rotterdam 9 Mei 1840, in den ouderdom van 80 jaren.