

om zijne bruid of aanstaande echtgenote Princesse Maria¹⁾ Magtilda van Engeland (in de geschiedenis van Denemarken genoeg bekend in de procedures en doodvonnissen van Struenzee en Brand) die vandaar met een Engelsch jacht alhier zoude aankomen, af te halen, waarom de majoor dezer stad, de heer Jan van Eck, aan den heer J. Bisschop voor Zijne Majesteit van Denemarken belet vroeg om zijne liefhebberijen en vooral zijne Saxische porcelijnen, in het huis in het Hang berustende, te mogen bezigtigen.

J. B. accordeerde dit verzoek, onder conditie dat de Koning vroegtijdig zoude komen, want dat de majoor Van Eck wist, dat hij ten één uur gewoon was des middags te eten en de heer Van Eck beloofde zulks aan den Koning te zullen berigten en Z. M. verzoeken zijne visite niet langer dan tot één uur te rekken.

Toen de heer Bisschop den dag vernomen had, waarop die vorstelijke personage te zijnen huize zoude komen, gebod hij aan zijne dienstmaagd Stijntje, dat zij, hem aansprekende, Mijnheer! en niet volgens gewoonte Sinjeur! zoude tituleeren, 't geen zij beloofde (hoe zwaar haar zulks zoude mogen vallen) te zullen onthouden en in haar geheugen prenten. Voorts dat hij J. B., begeerde, dat zij des middags ten één uur volgens gewoonte de tafel zoude komen dekken, want dat hij om geen Koning van Denemarken of een ander, wie het ook zijn mogte, later dan naar gewoonte wilde eten. Stijntje beloofde zulks alles prompt te zullen nakomen.

De dag verscheen, — de Koning van Denemarken en een klein gevolg kwam ten huize van den heer Bisschop, geïntroduceerd door den majoor Van Eck, des voormiddags ten elf uren, bezigtigde eenige rariteiten vooral in de gewone huishoud- en eetkamer berustende porcelijnen en andere liefhebberijen, — bleef tot lang over het bepaalde uur van één.

Toen het uur van één gepasseerd was, kwam Stijntje binnen, om te dekken, en vroeg of ze moest dekken, zeggende of vragende Sinjeur (zig niet herinnerende dat zij Mijnheer moest zeggen) waarop de heer Bisschop om dit haar verzuim haar toesnauwde: „mijn gat heet Sinjeur”.

1) Moet zijn: Karoline. Naar het mij voorkomt, is Van der Pals ook verder wat in de war, daar de Koning van Denemarken hier in 1766 zijn bruid niet heeft afgehaald, doch zijn bezoek aan onze stad pas in 1768 plaats vond.