

Stijntje had het tafellinnen, om het schoon en glad te houden, gelegd onder het kussen van de stoel waarop de heer Bisschop zat en zig door het gezegde van haren meester herinnerende, dat zij Mijnheer moest zeggen, en door zijn gegrauw en gesnauw confuus wordende, zeide zij: „Mijnheer, wil je dan jouw Sinjeur eens opligten, want je zit op het tafelgoed!” De heer Jan Bisschop deed zulks; Stijntje dekte de tafel, bragt het eten op dezelve. De heer Bisschop plunderde de weerlooze schotels van hunne vragt; en dit alles geschiedde in tegenwoordigheid van den Koning cum suis, die eenige oogenblikken daarna vertrokken en den heer Bisschop bedankten voor het gezigt en hem verder smakelijk eten toewenschten.

Anecdotes blz. 18—21.

VERBODEN BOEKEN.

Is aan de Hoofluyden van het boekverkoopersgilde deser stad aengesegt en geïnterdiceert van seeker boek sijnde een vuyl pasquil gedrukt te Rouaen, geïntituleert *L'histoire de la princesse de Zell, épouse du Roy George premier; à Londres par la Compagnie de libraires*, alhier ter stede te verkoopen.

De Hoofluyden van het boekverkoopersgilde aengesegt, dat Burgemeesteren met bevremdinge hadden gehoord, dat seeckere missive of pamphlet geïntituleert *Missive van Lodewijk de veertiende aen Lodewijk de vijftiende*, alhier ter stede, soo in het Frans als in het Nederduyts getranslateert, wierde verkogt en gedebiteert, dat haer Ed. Gr. Achtb. sulx te doen wel expresselijk interdicerden.

Resoluties van Burgemeesteren 18 Aug. 1732 en 7 Mei 1733.