

In dit sonnet wordt hulde gebracht aan het kort te voren gestichte kunstgenootschap *Natura et Arte*. In den aanvang van 1726 toch hadden Willem van der Pot, zijn broeder Kornelis van der Pot, Wilhelm Suderman, Frans de Haes en Nikolaes Versteeg, (het ijvrig vijftal van tot zang genegen vrienden) zich vereenigd om gezamenlijk de poëzie te beoefenen of liever, elkanders werk te critiseeren. Ze kwamen 's Zaterdagmiddags samen in de stads Doelen, zooals ons meegedeeld wordt in Versteegs *Leven van Dirk Smits*, achter diens Nagelaten Gedichten. In een van de versjes van het Album, ondertekend J. v. H. 1729, wordt het zóó vermeld:

Natuur en Kunst heeft hier¹⁾ haar kweekschool opgeregt.
Wijk Schutters Boog; met zang is hooger prijs te winnen!
Zoo wordt Sint Joris Doele een huijs der Zanggodinnen.

Eigenaardig is, dat Wilhem Suderman in het Album geen bijdrage leverde, terwijl we zijn naam ook niet aantreffen in eenige op het Gemeente-Archief aanwezige bundels die door het Genootschap zijn uitgegeven. De reden daarvan zal wel gezocht moeten worden in zijn spoedig vertrek naar Tiel, waar hij in 1730 als remonstrantsch predikant beroepen werd. In genoemde bundels worden wel verzen aangetroffen van den Rotterdamschen dichter Ary of Adriaan van der Vliet, leerkooper van beroep, geboren te Giessen-Nieuwkerk, overleden te Rotterdam in 1754, in den ouderdom van 65 jaar, die dus ook lid moet geweest zijn. Maar in het Album komt Van der Vliet's naam evenmin voor als die van Suderman. In October trad Dirk Smits tot het Genootschap toe. Zijn neef Willem van der Pot heeft hem geïntroduceerd. Smits had eerst, voorzichtig, door dezen zijn medeleden laten polsen of men hem in het gezelschap zou willen opnemen. Hij voelde zich blijkbaar in stand de mindere: zijn vader was een onbemiddeld wijnkooper, hij zelf had een karig bezoldigd baantje op het kantoor voor den impost op de wijnen.

Van de oudere dichters was het vooral de Vlaardinger Arnold Hoogvliet (1687-1763) die deze jongeren door raad en voorlichting aan zich verplichtte.

Dankbaar erkent Willem van der Pot zulks in het „ter Gedach-

1) In den Doelen.

1) Zie Dr. A. de Jager's *Dirk Smits' handreiking*
bl. 12. Zij eigen neef Willem v. d. P.