

en geurige vruchten der Goddelijke Thora voortbrengende, daar zij is het huis van ons leven en de lengte onzer dagen. Dat zij heldere sterren geve, om door haar licht de onwetendheid te verdrijven, die wij bij zoovelen zien en ons aanspore, om onze toevlucht te nemen tot de onmiddellijke nabijheid van God, onzen Schepper" aldus vat hij het bloemrijk samen. En hij hoopt dat zijn familie en alle Marraños die verblind zijn door „den ingewikkelden doolhof der afgoderij" er de vruchten van zullen mogen plukken, dat het Opperwezen met welgevallen op zijn werk ter verbreiding der Thora zal nederzien en Zijn onmisbaren zegen eraan geven zal. Zijn doel is ook, weduwen en weezen te steunen en, na nogmaals 's Heeren zegen te hebben afgesmeekt, eindigt hij met de beide teksten van Jesaja 54 : 13 en 3. „En al uw kinderen zullen door den Eeuwige geleerd zijn en groot zij de vrede van uw kinderen" en Jesaja 11 : 9. „Want vervuld is de aarde van de Majesteit des Eeuwigen, als het water den bodem der zee dekt".

Nu moest de zaak ook praktisch flink worden aangepakt. Hij ontwierp te dien einde een vast leerplan, niet onoordeelkundig samengesteld, en gaf de lijnen aan, waarlangs zich de Leerschool moest ontwikkelen.

Vooreerst zou deze Heilige Medras of Seminarium bestaan uit 12 Talmidim of leerlingen, symbool van de 12 Stammen van Israël, te weten uit 11 leerlingen, reeds in de studie der Guemara¹⁾ gevorderde jongelieden, en een Rector, de Ros Yesiba, wien zij allen als hun meester hadden te gehoorzamen en wiens onderwijs en bestraffingen zij voor hun welzijn hadden te ontvangen.

Natuurlijk moest zulk een Ros Yesiba een zeer deugdzaam en verdienstelijk man zijn, iemand die om zijn lofwaardig gedrag het ambt van Haham of Opperrabbijn waardig was en verder moest hij zeer bedreven zijn in de Thora, zooals dit van een Ribi of leeraar van de Talmidim mocht verwacht worden; hij moest dan ook zelf mondeling onderricht in de Guemara geven.

Regenten hadden te zorgen, dat een eventueele vacature, in overleg en met toestemming van de stichters en hun zonen, zoo spoedig mogelijk weder zou worden aangevuld.

Trouwens de twee regenten, die altijd de oudste afstammelingen

1) Guemara of Gemara is de Talmud, zeer waarschijnlijk de Babylonische (Tulmud Babli), die voornamelijk bestudeerd wordt en ook veel uitvoeriger en zich ook practischer laat gebruiken dan de Jeruzalemsche (Tulmud Jeruschalmi).