

bepaald en de overtuiging werd uitgesproken, dat de nieuwe functionaris zijn ambt „gewillig en met ijver zou waarnemen”.

En hierop volgt onmiddellijk dan de bepaling, dat een half uur na het eindigen der studie, waarop de Ros Yesiba een door hem aangewezen schrijver behandeld had, nog een korte Yesiba gehouden moest worden voor den overleden medestichter Don Rodrigo Alvares alias Sr. David Ymanuel de Pinto en voor het welzijn van diens ziel (Ascaba). Diens schoonzoon en neef Ishac onderhield dit en gaf er maandelijks aan de Ros Yesiba *f* 5 en aan de Talmidim een halven rijksdaalder voor. En dan volgen eenige niet onaardige aanwijzingen hoe deze Joodsch-Theologische studenten zich wel in het Rotterdam der 17^{de} eeuw te gedragen hadden.

Zij hadden zich in al hun handelingen zedig, nederig en godvruchtig te gedragen en alle deugden, die een goede Jood behoort te bezitten, behoorden ook hen te sieren. Zij hadden zich streng van vloeken te onthouden en ter Esnoga of Synagoge rustig en oplettend hun Tephila of gebed, voornamelijk de gedeelten van het ochtendgebed van *Baruh Seamar* tot *Alena Lesabeah* in alle godsvrucht uit te spreken. In de leerschool moesten zij zich natuurlijk eveneens geschikt gedragen, er voor zorgen altijd eensgezind te blijven en gehoorzaam aan den Ros Yesiba of Rector te zijn in alles wat hij hun bevelen zou. De straten van Rotterdam hadden zij zediglijk te bewandelen, er geen twistredenen en disputen over hun lessen te houden, nog veel minder te schreeuwen, waardoor de aandacht der Goim of niet-Joden op hen gevestigd kon worden. Ook dienden zij ervoor te waken zich in geen ander gezelschap noch in eenig onbetamelijk stads-gedeelte te begeven, terwille van hun godsdienst, opdat zij als godvreezende lieden bekend zouden staan en „zij schitterende door deugden, in alles volmaakt zouden zijn”.

Zoowel in hun kleeding als maaltijden hadden zij eerbaarheid, ingetogenheid en reinheid te betoonen en het was hun verboden van den niet ritueelen wijn te drinken (vinho de Goim). Mocht een der studenten iets verkeerd hebben uitgehaald en een zijner collega's had er kennis van, dan was hij verplicht hiervan onverwijld aan Regenten en den Ros Yesiba kennis te geven op poene van anders dezelfde straf als die van den overtreder te zullen ontvangen. En zoo een van hen deze voorschriften overtrad, dan